



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Toespraak Voorzitter

Afscheid Lilian Helder

Beste Lilian,

Na 15 jaar als Kamerlid komt er een einde aan jouw periode hier in de Kamer.

Vanaf dag één, toen je als advocate op de PVV-lijst terechtkwam, heb je je met grote energie ingezet voor de veiligheid van Nederland.

Je eerste speech in de Kamer ging over de Kraakwet. Met juridische precisie en rake vergelijkingen - "of het nu om een auto, een huis of een rolletje drop gaat" - maakte je direct duidelijk waar je voor stond: een daadkrachtig rechtssysteem en heldere handhaving. Die maidenspeech was zo zelfverzekerd dat de toenmalige voorzitter opmerkte dat het leek alsof je hier al jarenlang had gestaan.

Je grondigheid in het Kamerwerk was groot en legendarisch. Je bent een harde werker. De vele memobandjes tussen je stukken, het wetboek heb je altijd bij je tijdens debatten: je was meer dan perfect voorbereid. Je werkte dan ook gemiddeld meer dan zestig uur per week. Op maandagochtend reed je, muziekje aan, naar Den Haag. Op Kamerdagen zat je om acht uur 's ochtends op je werkkamer. Het



avondeten nuttigde je in het Kamerrestaurant, en om tien uur ging je dan weer terug naar huis.

Tussen de debatten door bleef je trouw aan je Limburgse wortels, met bezoeken aan je ouders in het mooie Venlo. Dat moest ik erbij zeggen van de heer Wilders. Die Limburgse 'touch' werd je handelsmerk. Met een authenticiteit die je al die jaren hebt weten te behouden.

In de loop der jaren heb je je ontwikkeld tot een voorname vertolker van de zorgen binnen het apparaat dat bestaat uit 65.000 mensen: het politieapparaat. Je hebt steeds benadrukt dat agenten een luisterend oor verdienen.

Met je aandacht voor de politieorganisatie was je een belangrijke stem voor agenten die zich nooit gehoord voelden door de korpsleiding. Of het nu ging om PTSS-problematiek of een verziekte werksfeer, je was voor velen een aanspreekpunt.

Je bent altijd rechte doorzee geweest over je positie. En een paar maanden geleden zei je nog: "Het werk van volksvertegenwoordiger is eervol, maar het houdt op enig moment op." Dat moment is nu gekomen. Je verlaat de Kamer, zoals je erin kwam: met dezelfde gedrevenheid voor rechtvaardigheid en veiligheid.

Helaas verlaat je de Kamer tussentijds, dat is iets wat ik als Voorzitter natuurlijk niet toejuich.



Wat de toekomst brengt is nu nog ongewis, maar dat is nu eenmaal het kenmerk van de toekomst, zoals we dagelijks ook hier kunnen constateren. In ieder geval wens ik je het allerbeste bij alle toekomstige activiteiten. Maar voordat ik echt afscheid van je ga nemen, nog 1 belangrijke mededeling.

Want het heeft namelijk Zijne Majesteit de Koning behaagd om je te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als je zo vriendelijk zou willen zijn om naar voren te komen, is het mijn eer en genoegen om jou deze prachtige kleinood op te spelden.