



**Met ‘Yalla!’ slaan islamitische en joodse burgers de handen ineen**

**Stichting Yalla!  
Kanteel 82 1083 DC  
Amsterdam  
Tel. 020 404 7833**

**Gespreksnotitie Rondetafelgesprek Veiligheid van moskeeën.**

**15 september 2021 Tweede Kamer, Den Haag**

Voorzitter,

Hartelijke dank voor uw uitnodiging om ook ons aandeel te mogen leveren aan het gesprek van vandaag.

Ernstige bedreigingen aan het adres van verschillende moskeeën en islamitische verenigingen in ons land in de vorm van brieven of anderszins vinden nog steeds regelmatig plaats. Brieven worden bezorgd met teksten zoals: “Mensen van de islam zijn criminelen en moeten levend verbrand worden.” en “Turken en Marokkanen moeten het land uit anders worden jullie vergast net zoals de Joden in Auschwitz. Sieg Heil. Adolf Hitler leeft nog”. Naast deze bedreigingen is er recentelijk brand gesticht in de in aanbouw zijnde moskee in Gouda.

Dit zijn ook gebeurtenissen in de vastenmaand ramadan. Deze periode voor islamitische Nederlanders had een tijd van reflectie, liefdadigheid en saamhorigheid moeten zijn, maar nu vielen angst en onzekerheid hen ten deel.

Wij zitten hier vandaag namens onze stichting Yalla!, het samenwerkingsverband tussen Joden en Moslims in ons land. Wij zetten ons gezamenlijk in onder andere tegen antisemitisme en moslimhaat. In dat licht maken wij ons, net als velen, ernstige zorgen over bovengenoemde ontwikkeling.

Na overleg met verschillende islamitische organisaties en moskeebesturen hebben wij actie ondernomen ter voorkoming van verdere escalatie. Onze zorg is, dat het niet ondenkbaar is dat er in de nabije toekomst slachtoffers zouden kunnen gaan vallen. Een dreiging waarmee het Joodse deel van onze bevolking al decennia leeft en die men geen enkele gemeenschap in ons land toewenst.

De eerste stap die wij inmiddels hebben gezet is het in gesprek gaan met de Tweede Kamerfracties over deze zorgelijke toestand. Meerdere van uw fracties hebben op een positieve en betrokken manier op ons initiatief gereageerd en onze zorgen gedeeld.

Ook hebben wij contact opgenomen met de minister voor justitie en veiligheid. Dit contact heeft geleid tot een inhoudelijk gesprek over de situatie rond de moskeeën en de Islamitische gemeenschap met de Expertise Unit Sociale Stabiliteit (ESS) en het NCTV.

Tijdens deze ontmoeting vandaag hier in de Tweede Kamer vragen wij opnieuw aandacht voor de situatie.

Onveiligheid van gebedshuizen in Nederland is geen nieuw fenomeen. Al vele jaren worden o.a. gebedshuizen, scholen en overige gebouwen van de joodse gemeenschap beveiligd dan wel beschermd. Dit vanwege eveneens acute dan wel latente bedreigingen.

Wij vragen u allen te helpen een dergelijke bescherming ook te gaan bieden ten behoeve van de Islamitische gemeenschap, daar waar dat noodzakelijk is.

Onze stichting gaat nadrukkelijk niet over de keuze van de aard en de invulling van de noodzakelijke beveiliging. Dit laten wij vanzelfsprekend over aan de overheidsorganisaties die de professionaliteit heeft om een en ander inhoudelijk te beoordelen.

Waar het onze stichting Yalla! om te doen is, het waarborgen van de veiligheid. En dan hebben wij het niet alleen over de objectieve veiligheid. Maar ook over het wegnemen van de subjectieve onveiligheidsgevoelens die vanwege de hierboven genoemde bedreigingen ontstaan.

De politiek en de overheid hebben in deze zaak een belangrijke taak. Zorgt u er alstublieft voor dat ook het waarborgen van de veiligheid voor Moslims in Nederland hoog op de agenda komt te staan.