

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3297

Vragen van de leden **Wilders** en **Fritsma** (beiden PVV) aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie en van Justitie over *de uitspraken van radicale moslims op een islam congres afgelopen zaterdag in Amsterdam*. (Ingezonden 19 mei 2009)

1
Bent u bekend met het bericht «Lesje voor moslims: Be in it to win it!»?¹

2
Bent u ermee bekend dat een van de sprekers tijdens het Nationaal Islam Congres in Amsterdam – sjeik Khalid Yasin – zei: «De islam zal de overhand krijgen. Ook al haten de ongelovigen, de afgodendienaars en hypocriete moslims dat» en «het is eigenlijk de bedoeling dat de islam de wereld bestuurt»?

3
Bent u ermee bekend dat een andere spreker – Haitham al-Haddad – tijdens dit congres Nederlandse moslims heeft aangespoord Nederlandse shariarechtbanken te eisen?

4
Deelt u de afschuw over deze uitspraken? Bent u ook van mening dat sjeik Khalid Yasin en Haitham al-Haddad met hun uitspraken de ware aard van de islam hebben laten zien?

5
Deelt u de opvatting dat er nooit – in nog geen duizend jaar – formele of informele shariarechtbanken in Nederland mogen worden opgericht? Bent u van plan alles in het werk te stellen om islamitische rechtbanken in Nederland te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

6
Deelt u voorts de mening dat de islam nooit en te nimmer de overhand mag krijgen in Nederland en evenmin de wereld bestuurt? Deelt u de mening dat de islamisering van Nederland met kracht moet worden gestopt? Zo nee, waarom niet?

¹ De Pers, 18 mei 2009.

Antwoord

Antwoord van minister **Van der Laan** (Wonen, Wijken en Integratie), mede namens de minister van Justitie (ontvangen 22 juli 2009)

1
Ja.

2 en 3
Ik heb kennisgenomen van het door u aangehaalde krantenartikel waarin staat dat dit zou zijn gezegd.

4
Aanhangers van de islam – of welke andere religie dan ook – hebben het recht om hun godsdienst te belijden en hun mening te uiten binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Rechtspraak vindt plaats volgens de regels van onze rechtsorde. In lijn met de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is het niet aan de overheid om uitspraken te doen over de ware aard van de islam, of welke andere religie dan ook.

5
Allen die zich in Nederland bevinden worden gelijk behandeld en kunnen op dezelfde bescherming van rechten en vrijheden een beroep doen. De wetten en regels van onze rechtsorde gelden voor een ieder. Binnen die rechtsorde wordt geen verschil gemaakt tussen regels voor moslims en regels voor anderen. Geschillen kunnen door een ieder aan de rechter worden voorgelegd die daarvoor bij de wet is aangewezen. Er worden geen rechtbanken opgericht die bestemd zijn voor het beslechten van geschillen tussen moslims volgens voor hen geldende regels, noch voor het beslechten van geschillen tussen personen die een andere religie aanhangen.

6
Van islamisering, het organiseren van de maatschappij volgens islamitische principes, is geen sprake. Religieuze organisaties oefenen in Nederland geen overheidsmacht uit. In Nederland gelden de regels van de Verdragen, de Grondwet, de formele wetten en andere regels die daarop gebaseerd zijn. Onze rechtsorde

bevat garanties dat deze op democratische wijze totstandkomen en de mensenrechten worden gerespecteerd. Daartoe behoort ook de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Dit houdt in dat een ieder het recht heeft zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of met andere, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Alle religies worden daarbij gelijk behandeld.