

## Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

### 1588

Vragen van het lid **Van Bommel** (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over *de holocaustontkenning door de Britse bisschop Williamson*. (Ingezonden 30 januari 2009)

1  
Bent u op de hoogte van het feit dat de Britse bisschop Richard Williamson blijft ontkennen dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog miljoenen Joden zijn vermoord en stelt dat er «geen enkele jood gestorven is in de gaskamers» in die periode?<sup>1</sup>

2  
Is het waar dat bisschop Williamson ondanks zijn standpunten met betrekking tot de Holocaust door het staatshoofd van Vaticaanstad, paus Benedictus XVI, afgelopen weekend is gerehabiliteerd?<sup>2</sup>

3  
Bent u bereid de diplomatiek vertegenwoordiger van het Vaticaan in Nederland, de apostolisch nuntius, te ontbieden en om opheldering te vragen over de rehabilitatie door de paus alsmede over de herhaalde holocaustontkenning van bisschop Williamson? Zo nee, waarom niet?

4  
Bent u bereid de Nederlandse ambassadeur bij Vaticaanstad te laten protesteren tegen de holocaustontkenning door bisschop

Richard Williamson? Zo nee, waarom niet?

<sup>1</sup> [www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?old=14692](http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?old=14692)

<sup>2</sup> Trouw, 29 januari 2009.

### Antwoord

Antwoord van minister **Verhagen** (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 17 februari 2009)

1 t/m 4  
De uitlatingen van Bisschop Williamson waarin hij ontkent dat de Holocaust zou hebben plaatsgevonden zijn aantoonbaar onjuist, buitengewoon verwerpelijk en grievend voor veel mensen. In het bijzonder ten aanzien van toenemende anti-semitische getoonzette demonstraties en uitingen in de afgelopen tijd. Ik heb er via de diplomatiek vertegenwoordiger van de Paus in Den Haag, Monseigneur Bacqué, op aangedrongen dat de Paus de opvattingen van deze bisschop expliciet veroordeelt en dat Williamson publiekelijk excuses moet aanbieden aan de mensen die hij gegriefd heeft. Inmiddels heeft de Paus, op 4 februari jl., de uitspraken over en ontkenning van de Holocaust door Williamson expliciet afgekeurd. Bovendien stelde het Vaticaan dat Williamson op ondubbelzinnige en publiekelijk afstand moet nemen van zijn

standpunten met betrekking tot de Holocaust om zijn bisschoppelijke functie uit te mogen oefenen. Ik blijf van mening dat Williamson publiekelijk zijn excuses moet aanbieden aan de mensen die hij gegriefd heeft.