

## 2070828950

Vragen van de leden **Voordewind** (ChristenUnie), **Haverkamp** (CDA), **Van der Staaij** (SGP) en **Van Baalen** (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over *geweld tegen christenen in India*. (Ingezonden 5 september 2008)

1  
Heeft u kennisgenomen van de uitbarsting van geweld tegen christenen in de Indiase staat Orissa, na beschuldigingen van de moord op de leider van een hindoe-organisatie?<sup>1</sup>

2  
Bent u op de hoogte van het feit dat in India de laatste tijd vaker geweldsincidenten tegen christenen hebben plaatsgevonden, zoals afgelopen december in Kandhamal? Betekent dit dat de situatie van christenen in India de afgelopen tijd is verslechterd?

3  
Hoe beoordeelt u deze ontwikkelingen, mede in het licht van de toezegging van de Indiase regering in het kader van de universele periodieke beoordeling van de Mensenrechtenraad om al het mogelijke te doen om de volledige veiligheid van de christelijke minderheden in India te garanderen en hun recht op godsdienstvrijheid te beschermen zoals vastgelegd in de grondwet van India?

4  
Bent u bereid om zowel in bilateraal als in internationaal verband uw zorgen over deze gebeurtenissen aan de Indiase autoriteiten kenbaar te maken en hen ertoe te bewegen alles in het werk te stellen om een einde te maken aan het geweld?

5  
Is het bericht waar dat NGO's geen toestemming krijgen om hulp te verlenen in de vluchtelingenkampen die zijn ingericht? Bent u bereid om hiertegen protest aan te tekenen bij de Indiase autoriteiten?

<sup>1</sup> «Meer geweld tegen christenen in India», de Volkskrant, 2 september 2008.